

## HÖSTVANDRINGEN

Vi ÄIF OK blev kontaktade tidigare i somras med en fråga om vi kunde ordna en äventyrsvandring under hösten. Det var fyra kompisar från Stockholm som hade börjat tycka att normala fjällvandringar började bli lite för lätta och var ute efter en större utmaning inspirerad av äventyraren Monsen (känd från TV).

Karl-Erik, Sture och jag sa att det skulle vi nog kunna ordna. För att undvika den mest intensiva älgjakten så bestämdes tiden till sista helgen i september. Sedan började vår planering med en utmanande, men genomförbar banläggning. Det ska erkännas att vi var lite spända, både före start och under vandringen, om vi hade hamnat på rätt nivå med utmaningarna.



Från vänster Patrik, Jon, Martin och Christer. Glada miner innan start och lika glada vid målgång.

Fredag 27 september hämtade vi upp Martin, Jon, Patrik och Christer vid Sparta. Det visade sig vara fyra friidrottare där 10-kamp hade varit huvudfokus. Efter att de lastat av lite extra bagage i klubbstugan bar det av till startpunkten. Starten hade vi lagt vid Rävabacken strax intill där vi hade målet vid vår tävling 2023. Sedan blev det en bana över Rävabacken och Kantaberg med etappmålet vid Storlidträsk.





Första dagens tredje kontroll vid den lilla tjärnen på Kantaberg.

Efter 7 timmar och 15 kilometer kom de fram till Storlidträsk där det väntade en vattendunk och en halv säck tjärved. De övernattade i sovsäckar under bar himmel.

Tyvärr vaknade Martin upp på lördag morgon med hög feber och var tvungen att avbryta övningen. Sture hämtade upp vid närmaste väg och skjutsade honom till klubbstugan där han fick ta igen sig och vänta in sina kompisar.

Starten dag två blev lite försenad och inleddes på en jaktkarta för att sedan byta till Lantmäteriets fastighetskarta. Banläggaren hade räknat med ca 17 kilometer, men med lite omvägar på säkrare vägval så kom de fram till etappmålet vid Flyggtjärn efter 8 timmar och 25 kilometers vandring. De var rätt utpumpade när de kom fram till vattendunken och veden.

Söndagen inleddes på vår första orienteringskarta från 1963. Inte helt lätt att tolka idag. Etappmålet var i klubbstugan i Kanis och där skulle de vara vid kl 14:00 för att hinna till flyget utan allt för stort jäktande. Trots erbjudande om upphämtande och skjuts de sista kilometerna så tacka de nej och dök upp på plats kl 13:55. Söndagens etapp tog 6 timmar och efter ett lite längre vägval blev det 17 kilometer. Totalt blev turen 57 kilometer med full packning.



Starten den tredje dagen gick på Grönsaksbladet från 1963.

Det var glada miner vid målgång. En riktigt tuff utmaning som dock gick att genomföra utan större skador än en del skavsår. Övningen avslutades med bastu och kaffe innan återfärd till vardagen.